

SAMEN BEGINNEN IN DE KLAS

Het eerste half jaar hebben alle eerste klassen van het 4e Gymnasium hun eigen lokaal. Daar kunnen leerlingen hun schoolspullen bewaren en de docenten komen naar het stamlokaal toe om hun vak te geven. We hopen dat dat de overgang van de basisschool naar de middelbare school wat gemakkelijker maakt.



VEEL CLUBJES

Naast school zijn er veel activiteitenclubjes die door leerlingen zelf worden georganiseerd. Er is bijvoorbeeld een debatclub, een schaakclub, een klimaatclub, een podiumclub en een techniekclub. Maar er zijn ook clubjes die de schoolfeesten en optredens van leerlingen organiseren. Iedereen die daar zin in heeft, kan zich aanmelden om mee te doen.



PROJECTEN

Soms zijn er op het 4e Gymnasium speciale projectdagen. Je werkt dan met elkaar aan een project dat met verschillende vakken te maken heeft. In de eerste klas doen we creatieve projecten als WisKunst, of kan je mee naar het archeologisch museum om daarna je eigen Griekse vaas te beschilderen.



het 4^e gymnasium



Voor meer informatie scan hier de QR-code



STRIPJE



Remus van der Vossen

<p>OPEN DAGEN</p> <p>19 EN 20 JANUARI</p> <p>18:00 - 21:00 UUR</p>	<p>LESJESMIDDAG</p> <p>WOENSDAG 25 JANUARI</p> <p>14:00 - 16:00 UUR</p>	<p>MEER WETEN?</p> <p>Volg ons op</p> <p>instagram/het4e</p>
<p>WWW.HET4EGYMNASIUM.NL ✘ ARCHANGELWEG 4 ✘ AMSTERDAM</p>		

'WIJ ZIJN ECHT GEEN NERDS!'

Aan tafel zitten Levi

(docent film, kunst algemeen, beeldende vorming en mentor klas 1), Marouane en Sam (leerlingen uit klas 1C).

Levi stelt Marouane en Sam een aantal ingewikkelde vragen over het 4e...



Levi



Sam



Marouane

Mijn eerste vraag: waarom hebben jullie gekozen voor het 4e?

Sam: Eigenlijk voor de vakken. Ik wilde graag theater, sterrenkunde en film. En het is ook fijn dat het dicht bij huis is.

Marouane: Voor mij is het ook dichtbij en ik vond de rondleidingen vorig jaar leuk. Daarbij wilde ik ook graag gymnasium doen.

Wat houdt 'gymnasium' eigenlijk in?

Sam: Dat betekent dat je meer vakken dan op het atheneum krijgt, namelijk Grieks en Latijn. Het 4e biedt alleen gymnasium aan, dus iedereen heeft een beetje hetzelfde niveau.

Marouane: Op de basisschool heb je verschillende niveaus en maar een paar die vwo-advies hadden. Dat is hier dus wel anders.

Sam: Nu ben ik niet meer de slimste van de klas, we zijn allemaal gelijk aan elkaar.

Marouane: Ja, dat was aan het begin wel even schrikken, maar nu niet meer gelukkig, want je went eraan.

Wat is het verschil tussen de basisschool en de middelbare school?

Marouane: Het grootste verschil is dat je zelf je boeken mee moet nemen naar school. Het is veel drukker met dingen die je op een dag moet doen. Vroeger was ik vaak om 14:15 uit, nu om 15:30 en als ik thuiskom, moet ik ook nog huiswerk maken.

In combinatie met voetbal is dat wel druk. De middelbare school is wel veel leuker. Er zijn andere vakken dan op de basisschool: niet alleen maar rekenen en spelling, maar bijvoorbeeld Frans en biologie. De vakken die ik echt leuk vind zijn Latijn en sterrenkunde.

Sam: Ja, ik sluit me wel aan bij Marouane. Er zijn meer docenten, we krijgen huiswerk, maar het is eigenlijk wel leuker. Je leert meer docenten kennen, en als je met een docent geen klik hebt, heb je gelukkig nog heel veel andere docenten met wie je wel een band kan opbouwen.

ER ZIJN ANDERE VAKKEN DAN OP DE BASISCHOOL: NIET ALLEEN MAAR REKENEN EN SPELLING, MAAR BIJVOORBEELD FRANS EN BIOLOGIE.

Missen jullie de basisschool?

Sam: Wel een beetje, en dan vooral de mensen en de juf aan wie ik gehecht was.

Marouane: De juffen waren steeds heel leuk op de basisschool, maar toch denk ik eigenlijk van niet. De pauzes hier zijn veel leuker. Hier mag je door de school lopen en heb je veel meer vrijheid dan op de basisschool.

Sam: En de docenten zijn gespecialiseerd in wat ze vertellen. Ze weten heel veel over hun vak, dat is heel leuk.

Wat doen jullie in de pauzes?

Beiden: In de kantine zitten met vrienden of buiten voetballen.

Marouane: Soms koop ik weleens iets uit de automaat die in de kantine staat.

Sam: Ik koop geen broodjes uit de kantine, maar soms wel lolly's of een mars.

Waren jullie zenuwachtig voor de middelbare school?

Sam: Ja heel erg. Ik was heel bang dat er geen leuke kinderen waren, maar ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt. Gelukkig heb ik superleuke mensen ontmoet.

Marouane: Jawel, ik ben weer de jongste van de school. Ik dacht dat ik geen vrienden zou maken, maar gelukkig heb ik wel vrienden.

Valt er nog iets tegen aan de middelbare school?

Sam: Het is vooral moeilijk dat we vroeg moeten opstaan voor het eerste lesuur, dus je moet eerder wakker worden. Het eerste uur begint om 8:30 en dat is wel vroeg, helemaal als je ver moet fietsen.

Wat is een mentor?

Marouane: Een heel aardig persoon haha.
Sam: Een mentor helpt met het plannen van huiswerk.

Puzzelen maar!

Samenwerken mag, stiekem google gebruiken ook :-)

Horizontaal

3 Wat is de voornaam van de rector van het 4e?

4 Wat zijn de klassieke talen?

6 Bij welk vak op het 4e leer je over ons heelal?

7 In welk jaar (voor Christus) werd Rome gesticht?

8 Hoe heet de oppergod van de Grieken?

Verticaal

1 In welk stadsdeel staat het 4e?

2 Bij welk vak op het 4e jaar leer je toneelspelen?

5 Hoe heet de Romeinse god van de liefde?



OPLOSSING

a	b	c	b	d	e	f	g
---	---	---	---	---	---	---	---

Wist je dat...

- ... je bij Grieks en Latijn vooral heel veel met taal bezig bent?
- ... iedereen op het 4e filosofie krijgt van klas 1 t/m 3?
- ... het 4e geen laptopschool is, maar een boekenschool?
- ... dat je iedereen die op het 4e werkt bij de voornaam noemt?
- ... we twee telescopen hebben, waarmee we zo nu en dan 's avonds sterren kijken?
- ... we ook met onze schooltelescoop een gedeeltelijke zonsverduistering hebben bekeken?
- ... je op het 4e eindexamen theater kan doen en iedereen op het 4e theaterles krijgt?
- ... je bij wiskunde mee kan doen aan de Kangoeroewedstrijd?

Marouane: Ja, en je kan dingen met hem of haar bespreken. Als er iets gebeurt op school, kan je altijd naar je mentor toe.

Wat vinden jullie van de juniorbegeleiders?

Sam: Heel fijn, ze beschermen ons. Het zijn vierdeklassers, dus zij weten dingen van school die we misschien niet gelijk aan Levi zouden vragen. Ik ben blij met hen!

Marouane: Ze zijn ook echt heel aardig. Ik heb al een vraag aan hen gesteld.

Wat zou je als advies willen geven aan leerlingen die nu in groep 8 zitten?

Marouane: Doe je best in groep 8, want het is echt een belangrijk jaar! Kom vooral naar het 4e als je vwo-advies hebt.

Sam: Wees niet bang, het komt allemaal goed.

Hebben jullie tot slot nog een vraag voor mij?

Sam: Wat vind jij eigenlijk van het 4e?
Levi: Het is een fijne school met een leuke sfeer. Het is denk ik goed om te ervaren dat je niet de slimste van de klas bent. Daarbij is het leuk dat er bij ons op school veel verschillende soorten kinderen zijn. Mensen denken altijd dat er één type leerling op het gymnasium zit.

Marouane: Dat is niet waar, want wij zijn echt geen nerds!